

de Kijker

Mei 2026

Nr 485



BAZEL



Kijker nr 485 - Mei 2026

Dit jaar bleven de aprilse grillen achterwege. April was uitzonderlijk droog en liet ons regelmatig genieten van temperaturen tussen 15 en 20 °C. Vooral tijdens de laatste week draaide de zon overuren. Samen met de vele activiteiten in onze gemeente – zoals de Lentemarkt, de Erfgoeddag op het Kasteel van Bazel, het jubileumweekeinde van 75 jaar Chiro Intervoran, de Saeftinghe Classic met een druk bijgewoonde herdenkingswandeling voor Walter Van Goeye, en als afsluiter het baseballtoernooi van Chiro Inzet op 1 mei – zorgde dat voor een heerlijke lentesfeer in en rond Bazel.

Ook bij Raak Bazel viel er heel wat te beleven. Voor sommige kookploegen loopt het kookseizoen nog volop, terwijl andere ploegen hun kookfinale al achter de rug hebben. Er waren ook groepen die een culinaire uitstap maakten naar de PIVA (het Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven Antwerpen). Was dat om hun kooktechnieken bij te schaven, of vooral om te genieten van de heerlijke gerechten van de PIVA leerlingen? Waarschijnlijk een beetje van beide.

Maar wie denkt dat het de voorbije maand alleen maar om eten en drinken draaide, heeft het mis. Er werden gezelschapsspelen gespeeld in de Drie Klakken, de leesclub kwam samen voor een boeiende boekbespreking en er was een prachtige lentewandeling in het Tillegembos in het Brugse Ommeland. Echt voor elk wat wils.

Ook in mei trekken we opnieuw naar buiten, met enkele klassieke buitenspelen in en rond het Natuurhuis in Steendorp. Zit het weer toch eens tegen, dan ben je op zondagmiddag 17, 24 en 31 mei welkom op de tentoonstelling “Een eeuw technologische revolutie” bij de Heemkundige Kring van Bazel. En tussendoor tellen we af naar de busreis op 6 juni!

Hopelijk mogen we jullie binnenkort verwelkomen op één van onze activiteiten.

Agenda

Zo 10 mei	Spelnamiddag	Steendorp
Zat 06 juni	Busreis	“Het eiland”
Don 11 juni	Leesclub	De Drij Klakken
Za 13 juni	Garageverkoop	Groot-Kruikeke
Zat 20 juni	Labhelden	Dulpop – KLJ-terrein

Nieuws uit onze vereniging

Leuk nieuws: we mogen weeral een nieuw lid aankondigen! Mimi Cap doet met plezier mee aan de leesclub en is net lid geworden. Welkom.

In deze periode is het weer tijd voor de communicanten en lentefeesten; proficiat aan de gevierden en hun familie.

Spelletjesavond op 3 april

Onze spelletjesavond was misschien met wat minder volk dan voorzien door het lange weekend, maar de gezelligheid was er absoluut niet minder om.

Het testen van het nieuwe spel was een voltreffer: de ontwikkelaars waren blij met onze kritische input en duidelijk gecharmeerd door de locatie en de plaatselijke biertjes.

Zoals altijd bleven de oude klassiekers hun status eer aandoen.

Met deze editie bergen we de winterse gezelligheid weer even op tot volgend najaar. Maar geen zorgen: er werd al geopperd om tijdens de zomerse fietsdonderdagen bij slecht weer gewoon de spelletjes boven te halen. Probleem opgelost, plezier gegarandeerd.

Kooklessen Heren. Ploeg “Do It Yourself”

Op zondag 19 april had onze “doe-het-zelf” kookploeg zijn finale. Goed nieuws, weeral, voor de partners want die schuiven de voetjes onder tafel en moeten voor het overige gewoon genieten. De tafel was feestelijk versierd en de gerechten die geserveerd werden, vielen in de smaak. Een pittige tomatensoep, mini-rösti met gerookte zalm en albondigas vormden de hapjes. Als voorgerecht werden verrassende wafels met groene asperges en beenham geserveerd.





Het hoofdgerecht bestond uit pietermanfilets met een duo van puree. Over de aankoop van die pietermannen zouden we nog een aparte Kijker kunnen schrijven, maar dat doen we lekker niet. Wat we onthouden is dat die kleine visjes echt een delicatessen zijn.

En dan, als nagerecht ... Crêpes Suzette. Geen twijfelen aan: iedereen had geweldig lekker en (meer dan?) voldoende gegeten.

Jammer voor degenen die er niet bij konden zijn - zij werden gemist!



Donderdag 23 april 2026: Leesclub

We bespraken het boek 'Meisjes van krijt', de heruitgave van Lara Taveirnes debuutroman 'De kinderen van Calais', vertelt een aangrijpend en sfeervol verhaal over vriendschap, verlies en de hardnekkige sporen van het verleden.

Centraal staan Lilith en Violaine, twee onafscheidelijke meisjes die opgroeien aan de ruige kust van Noord-Frankrijk. Ze delen hun dromen, hun eerste ervaringen en ook de donkere gedachten die hen soms overspoelen. Wanneer ze op een dag besluiten samen van de kliffen te springen, loopt het dramatisch af: slechts één lichaam wordt teruggevonden.

Jaren later verschuift het perspectief naar Vieux-Rose, de dochter van Lilith. Zij probeert haar weg te vinden naast een labiele moeder, terwijl ze geconfronteerd wordt met geheimen die al jaren onder het oppervlak sluimeren en met de vraag wie haar vader eigenlijk is.

Taveirne verweeft thema's als vriendschap, verlies, geheimhouding, tienerzwangerschap en verraad. Haar korte, ritmische zinnen en sterke beelden maken de personages levensecht, waardoor je als lezer dicht op de huid van de personages zit.

Dit boek krijgt met een score van 8,4/10 dezelfde score als 'Al het blauw van de hemel'.



Lentewandeling op zondag 26 april 2026

Om “goed” negen uur vertrokken we op een zonnige zondag met dertien deelnemers naar de Kasteelbossen, de groene long van Brugge. Ondanks de talrijke bezoekers is de horeca in de directe omgeving grotendeels verdwenen. Gelukkig had Paul koffie voorzien, die we op de parking nuttigden, alvorens aan de wandeling te beginnen.

De Drie Kastelenroute slingert via smalle paden en brede dreven door dichte bossen en langs heide, graslanden, boomgaarden en (uiteeraard) drie kastelen.

Het Kasteel van Tillegem kwamen we in het begin al tegen en bleek uiteindelijk ook het mooiste van de drie te zijn.

‘s Middags kwamen we aan in de kruidentuin van Kasteel Tudor, waar we gezellig konden picknicken tussen de aromatische kruiden, medicinale kruiden en verfpanten. Een waar paradijs voor de bijtjes, maar ook voor de hoornaars. Gelukkig waren er al veel hoornaars in de val gelopen of gekropen

Kasteel Beisbroek huisvest een planetarium en volkssterrenwacht. Nog interessanter voor velen is bistro Het Koetsenhuis in de kasteeltuin. Daar konden we eindelijk van een drankje genieten, een welgekomen verfrissing. Ondanks het zonnig weer was het op het terras in de schaduw van de bomen ook letterlijk een verfrissing. We waren dan ook blij dat we na ons (tweede) pintje ons terug konden opwarmen in de zon.

Enkele kilometers verder (na in totaal ongeveer 13 km) kwamen we terug aan op de parking. De aangename dag werd gezamenlijk afgesloten op het (warme) terras van Den Dulpop, met ook nog een pizza of hamburger van de Chiromeisjes (en enkele oud-leiders).



Opening “Een eeuw technisch revolutie” op zondag 26 april

Wat een weekend, dat laatste weekend van april! Memorial Walter Van Goeye, feestweekend van de Chiromeisjes van Intervoran, Lentewandeling van Raak en Platenbeurs van Radio Barbier in St-Joris. De Landelijke Gilde bracht met hun fijn gevonden “stoel-” spel volk op de been en dan was er ook nog de opening van de tentoonstelling in het museum van Heemkring Wissekerke. In wat voor een fantastisch, actief dorp leven wij toch! Een dorp dat LEEFT! Zouden er in Bazel mensen geweest zijn die heel het weekend thuis zijn geweest?

Ondanks dat grote aanbod kreeg de tentoonstelling - in elkaar geknutseld door 3 leden van onze vereniging - toch nog heel wat bezoek.

In de reacties kwam één woord terug: *nostalgie*. “Dat had ik ook” of “daar hebben wij ook nog naar geluisterd” klonk dikwijls wanneer iemand naar de tentoongestelde spullen keek.

Kom zeker ook eens langs **op 3, 17, 24 of 31 mei** en herontdek de toestellen die wij of onze (voor)ouders gebruikten voor de tijd dat alles in één klein toestel, de SmartPhone, werd gepropt. Filmen, fotograferen, projecteren, telefoneren, rekenen, muziek beluisteren, de weg zoeken, ... het staat er allemaal te blinken. En sommige van die memorabele toestellen werken zelfs nog!

Oh ja, vergeet na je bezoek niet nog iets te drinken in het mooiste bruine cafeetje van Bazel, de Drij Klakken.



Spelnamiddag – zondag 10 mei 2026

Het was al een tijdje geen verrassing meer; wat als verrassingsactiviteit werd aangekondigd wordt een gezellige namiddag in en rond het Natuurhuis in Steendorp. We combineren ontspanning, spelplezier en gewoon gezellig samenzijn.

We halen enkele klassieke buitenspelen boven waarin jullie elkaar naar hartenlust kunnen uitdagen. Mis zeker de inwijding van ons *customized cornhole* niet!

Is het omdat het sowieso een druk weekend is of omdat onze leden het Fort al eerder bezocht hebben? Geen idee, maar doordat er weinig tot geen interesse was voor het gegidst bezoek, werd dat inmiddels geannuleerd.

We verzamelen om 14u00 aan het Natuurhuis en wie wil kan in de loop van de namiddag aansluiten.

Zat 6 juni: De busreis ... we tellen af... nog 2 plaatsen vrij!!!

Door een last minute afzegging zijn er nog 2 plaatsen vrij! Mail naar info@raakbazel.be (eerst is eerst).

We zijn met een minibus met 4 mensen op verkenning geweest. Kort samengevat: het ziet er goed uit en het was lekker. Dat belooft.

Op 6 juni vertrekt de bus om stipt 7u45 aan de Dulpop (dus graag even vroeger aanwezig aub).

We zijn dan op weg naar het Watersnoodmuseum. We worden daar verwacht met koffie en bolus, een korte inleiding en een bezoek aan het museum. Om 12 uur nuttigen we een echte Hollandse lunch en vertrekken we naar de enige zoutziederij in de lage landen.

Daarna gaan we richting Zierikzee waar we vrij kunnen wandelen, winkelen en terrassen (als dat geen werkwoord is, zou het er een moeten worden). Er wacht ons daar ook een lunch in dat “kleine” cafe aan de haven. Omstreeks 21u30 zijn we terug in Bazel.



Julie mogen nog een mailtje verwachten met nog een keuze voor het diner (een echte schnitzel of een vegetarische).

Tot dan! Goed weer ga ik nu proberen bestellen.

Do 11 juni 2026: leesclub

Voor onze volgende leesclub kozen we samen het boek *De kraanvogels vliegen naar het zuiden* van Lisa Ridzén. Een schot in de roos, want ondergetekende heeft het inmiddels al gelezen en was diep ontroerd. Het is een teder en warm verhaal over ouder worden, vriendschap, vaders en zonen, en de bijzondere band tussen mens en dier. Het verhaal speelt zich af in het uitgestrekte Zweden en werd daar in 2025 niet voor niets uitgeroepen tot Boek van het Jaar.

Kortom: een absolute aanrader, ook als je (nog) geen vaste leesclubganger bent. Heb je zin om mee te praten en zit je nog niet in onze leesclub-WhatsApp-groep? Laat het dan even weten aan Sofie via 0477 73 65 20. We zien elkaar op 11 juni om 20 uur in De Drij Klakken. Iedereen welkom!



Zat 13 juni: garageverkoop

Dit is al onze zoveelste Garageverkoop en dat blijft nog altijd goed lopen. Alle info over hoe je moet inschrijven vind je in de folder in bijlage.

Het goede doel is dit jaar het “Berrefonds”. Zij ondersteunen families en vrienden bij het verlies van een kind. Jammer genoeg moesten zij een tijdje geleden ook in Kruibeke in actie komen.



20 juni: Labhelden



Zin in een namiddag vol verwondering, experimenten en een tikje lef? Dan is deze wetenschapsactiviteit helemaal jouw ding. Op zaterdag 20 juni 2026 nodigen we (groot)ouders en hun (klein)kinderen uit voor een speelse ontdekkingstocht door de wereld van chemie, techniek en

wetenschap. Geen droge theorie, wel doen, proberen, lachen en af en toe verrast worden.

Samen met kinderen van 6 tot 14 jaar kruip je in de huid van wetenschapper én waaghals. Verwacht je aan een reeks spannende en plezierige proeven: rookringen afvuren met **een vortex-kanon**, een stofexplosie veilig simuleren, **twee soorten raketten lanceren** en zelfs een **heuse bazookastofzuiger** in elkaar knutselen, proefjes doen met **dansende rozijnen**, regenboogwater maken en zelf **een lava-lamp** maken. Alles begeleid en op maat van jong én oud – plezier verzekerd. We starten om 14u. De activiteit vindt plaats op het terrein van KLJ Bazel (naast de Dulpop). Let wel: dit is een activiteit voor snelle beslissers, want er is slechts materiaal voorzien voor 15 labhelden-ploegjes.



Inschrijven tegen ten **laatste 14 juni** via info@raakbazel.be. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per ploegje te storten op BE 62 7835 5034 0661. Voor niet-leden vragen we 15 euro per ploegje.

Kom mee ontdekken, experimenteren en vooral samen genieten van een onvergetelijke wetenschapsnamiddag.

Dinsdag 21 april 2026: Kookploeg

We zijn met 8 koks op dinsdag 21 april om 12u gaan eten in "Bistro Vermeersch" van de PIVA in Antwerpen. Een toffe uitstap die voor herhaling vatbaar is. De studenten deden hun uiterste best om alles op een goede manier te presenteren en te bedienen. Eerst een keuze tussen 2 mocktails. Tussen elk gerecht kregen we zelfgebakken lekkere broodjes van de PIVA-bakkerij. Nadien als voorgerecht gepocheerde zalm met een gevulde gemondeerde tomaat.

Vervolgens het hoofdgerecht: een steak die voor iedereen perfect, volgens de gevraagde cuisson, gebakken was met *pommes pont neuf* frietjes en een fris slaatje. Als afsluiter rijstap met bruine suiker en koffie met bijhorende koekjes. Dit alles voor de democratische prijs van 25 euro.

We kijken nu uit naar onze kookles van 20 mei waarbij we zelf de handen uit de mouwen moeten steken. En dit alles in voorbereiding van de kookfinale op zaterdag 27 juni.



Rekeningnummer Raak Bazel: IBAN BE62 7835 5034 0661

BIC: GKCCBEBB

Parklaan 121

9150 Bazel



Deelnemers die geen officieel, geregistreerd lid zijn van Raak vzw vallen niet onder de collectieve ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekeringen die door Raak vzw voor haar leden zijn afgesloten. Door deel te nemen verklaart u Raak Bazel en Raak vzw te vrijwaren van claims van uzelf of derden met betrekking tot schade of letsel.