

KIJKER 457

September 2023

KWB BAZEL

Kijker nr 457 - September 2023

Met de Radio 1 Lage Landen lijst op de achtergrond en in het zonnetje is het een mooie septemberzaterdag – zo ééntje waarvan we er tijdens de zomermaanden veel te weinig hebben gehad. Vanmorgen kon je ons al vinden op de boerenmarkt voor de kaartenverkoop en promo van onze Feelgoodshow met Thomas Smith op zaterdag 21 oktober. En daarmee is ons nieuwe werkjaar van start gegaan.

We vliegen er deze maand al direct in met de startvergadering van de kooklessen en onze dropping. Deze valt iets vroeger dit jaar omdat we in oktober uitpakken met twee “nieuwe evenementen”. Van 6 tot 8 oktober – en dat is binnen 5 weken (!) - gaan we met kwb Bazel op weekeinde naar Bohan. We maken er een gezellige driedaagse van. Inschrijven daarvoor kan nog maar wacht niet te lang meer, we moeten snel het aantal kamers bevestigen

Twee weken na het KWB weekeinde – op zaterdag 21 oktober - doen we er nog een schepje bovenop met de niet te missen en unieke Feelgoodshow voor kwb door Thomas Smith: comedy in de Sint Petruskerk. Wie houdt er niet van lachen en plezier, be there! Nog geen kaarten? Bestel ze via onze website kwbbazel.be – niet aarzelen!

Het volledige programma 2023-2024 vind je in de nieuwe flyer en eveneens op de website. Je vindt er een aantal klassiekers terug maar ook twee mooie uitstapen: een bezoek aan het Havenhuis en een bezoek aan de Marollen. Maak jullie borst maar nat.

Hopelijk zien we elkaar snel op één van onze volgende activiteiten.

Agenda

- 13 september Startvergadering kooklessen
- 23 september Dropping
- 6 oktober Familieweekend in Bohan
- 21 oktober Comedy optreden Thomas Smith in de Sint Petruskerk

Daguitstap Maastricht– zaterdag 24 juni

Onze daguitstap naar Maastricht was reeds lang vooraf volzet. Op zaterdag 24 juni vertrokken we met een volle bus naar het zuiden van ons buurland.

Met de bus reden we richting de Wijngaard Slavante waar we startten met een lekkere koffie en Limburgse vlaaien. Vanop het terras van dit restaurant, gelegen op de Sint-Pietersberg, konden we genieten van een schitterend zicht op de Maasvallei. Nadat ons buikje goed gevuld was wachtte de gidsen ons op om ons mee te nemen doorheen de nabij gelegen onderaardse kalksteengroeven. In deze mergelgroeven, die ontstonden door de mijnbouw van kalksteen, wandelden we doorheen de lange onderaardse gangen. Het was belangrijk dicht bij de gids te blijven, want in dit pikzwarte doolhof kun je zonder lamp en zonder kennis van het gangenstelsel nooit je weg terugvinden naar de uitgang. Naast zwarte vlekken van walmende olielampjes, kunstwerken, houtskooltekeningen en restanten van de champignon-kweek kregen we ook een kapel te zien die in de oorlog voor vluchtelingen dienst heeft gedaan.



Na het bezoek aan de grotten kregen we een heerlijke 3-gangen maaltijd in hartje Maastricht.

Daarna doken we de stad in om een stadswandeling te doen. De meesten bezochten hierbij de gekende boekenwinkel in de Dominicaner-kerk en genoten na het wandelen van het zonnetje op een van de vele terrasjes die Maastricht rijk is. Onze voorzitter liet het kind in hem nog eens naar boven komen bij het standbeeld van een ezel.



Na de busrit terug konden we het niet laten ook de Bazelse horeca nog eens te steunen door een (of meer?) frisse pint(en) te gaan nuttigen.

Kortom, het was een leuke, zonnige, leerrijke, lekkere en gezellige dag.

Zomerse kwb donderdagavonden

Wat begon na een corona-periode waarin we weinig activiteiten konden doen, is ondertussen een vaste traditie geworden in KWB Bazel: de fiets-donderdagavonden in juli en augustus.

Het regenweer gooide enkele keren roet in het eten maar dankzij last-minute communicatie in het KWB-whatsapp-groepje lukte het ons toch om een 5-tal gezellige fietstochten te doen deze zomer.

Elke donderdag hebben we een 20 à 30 km gefietst langs Haasdonk, Krui-beke, Nieuwkerken, Temse, Bornem enz. Op één van de tochten werd er zelfs

aan Bever-spotting gedaan!

Het aantal elektrische fietsers neemt elk jaar toe, maar telkens zijn er ook een aantal dappere zelftrappers bij.

Eindigen deden we elke keer op een gezellig terras: bij Roos Pap in Kruibeke, 't Schryverke in Temse, Het Loze vissertje in Rupelmonde...

Een geslaagde formule die we ook volgende zomer graag herhalen!



Startvergadering kooklessen - 13 september.

Veel vroeger was kwb een mannenvereniging onder elke kerktoeren met telkens een of meerdere vrouwenverenigingen als tegenhangers. Wij hebben hier in Bazel al langer afscheid genomen van dat principe en willen een vereniging zijn die activiteiten aanbiedt aan mannen, vrouwen, aan gezinnen.

De uitzondering die de regel bevestigt zijn onze kooklessen. Met dat laatste bastion houden we die activiteit gescheiden en - voor zover het aantal deelnemers een maat is - wordt dat nog altijd geapprecieerd. Beide startvergaderingen gaan wel op dezelfde plaats en datum door, namelijk Cardijnzaal, 13 september, 20u00.

Hier dus eerst een artikelje in verband met de kooklessen voor dames:

Ook komend jaar hopen we terug een aantal kooklessen te organiseren voor de dames. Onze kokkin Stéfanie zal ons in de loop van september nog de be-

loofde video- (BBQ?)-kookles bezorgen. Doordat ze net opnieuw mama is geworden en ook met een heuse verbouwing bezig is zal het haar niet lukken om alle kooklessen te geven. Anke Lyssens ziet het wel zitten om ook een aantal lessen aan de vrouwen te geven en misschien kunnen we nog zoeken naar een of meerdere gast-koks voor één les. Kortom: het komt wel goed met de kooklessen, maar wie en wanneer dat is vandaag nog niet volledig zeker.

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de dameskooklessen wordt op die startvergadering. We zullen brainstormen over de aanpak, de verdeling en de data van de kooklessen. Wil je mee koken maar kan je niet aanwezig zijn? Laat dit dan ten laatste tegen 12 september weten aan Sofie Anné (0477 73 65 20).

En voor de mannen:

Onverwoestbaar zijn ze, onze kwb kooklessen. Een trouwe schare hobbykoks komen graag een vijftal keer per seizoen samen om er een potje van te maken – en afsluiten doen we met een heuse finale waarbij onze partners ook uitgenodigd zijn. Daarnaast blijven deze lessen populair om aan te sluiten bij onze kwb, of om elkaar beter te leren kennen, om iets bij te leren in de keuken en bovenal gezellig samen te zijn.

Naar gewoonte nodigen we de leden die graag samen een potje willen koken, uit op de startvergadering van de kooklessen. Daar stellen we de kookploegen samen, spreken we af hoe en waar we gaan koken en leggen de datums vast. Be there!

Wil je koken maar kan je er niet bij zijn op woensdag, laat het dan weten op info@kwbbazel.be of breng iemand van je kookploeg op de hoogte.

Dropping - 23 september.

We herhalen de succesformule van vorig jaar ... Dropping 2.0

Het wordt wat speciaal dit jaar. We hebben al 27 inschrijvingen (jawel, 1 maand op voorhand), we weten al waar we naartoe gaan (jawel, 1 maand op voorhand), de dropping zit al in elkaar (JAWEL, 1 MAAND OP VOORHAND).

Dus schrijf nu nog snel in voor een dropping in drie delen, het gaat dit jaar niet alleen om de snelste groep, maar ook om de slimste (de knapste hebben

we weggelaten).

Verder: een wandeling van 11 kilometer, meer dan genoeg eet- en drinkgelegenheden, een snuifje cultuur, pintje drinken, verloren lopen, even googelen, enz.

Praktisch:

- De bus vertrekt om 15u30 stipt aan de Dulpop in Bazel.
- Rond etenstijd passeren we ongetwijfeld een frituur maar eigen lunchpakket mag ook.
- Voorzie goede stapschoenen, een zaklamp en regenkledij.
- Op het eindpunt voorzien wij nog een hapje.
- We zijn terug in Bazel rond middernacht.

Leden betalen 15 euro, niet-leden (zijn zeker welkom) betalen 18 euro. Dit via de gebruikelijke rekening. Graag ook een mailtje naar info@kwbbazel.be.

Inschrijven voor 16 september! Nu doen! Opgepast: als de bus vol, is ze vol!

Familie Weekend Bohan 6/10 tot 08/10.

Het wordt nu wel hoog tijd om in te schrijven voor ons familieweekend indien je dat nog niet gedaan hebt, want het begint te korten! In de voorbije maanden heb je al heel wat info kunnen lezen hierover (vergeten of gemist ... zie onze website kwbbazel.be)

Comedy optreden Thomas Smith - 21 oktober.

Comedian Thomas Smith staat al 23 jaar op de planken en behoort tot de crème van de Belgische stand-up comedians. In 2000 was hij finalist bij Humo's Comedy Cup en sindsdien maakte hij een zevental solocomedyshows en was hij te zien in tal van tv-programma's.

In deze speciaal voor KWB gecreëerde show



brengt hij verzamelwerk van topcomedy, met hier en daar een standpunt en diepgang ... kortom een show om je goed bij te voelen.

Deze avondvullende comedyshow gaat door in de Sint-Petruskerk van Bazel om 20u00. Prijs: 15,- euro (voorverkoop) en 18,- euro aan de kassa. Kaarten kan je verkrijgen via je wijkmeester of via onze website kwbbazel.be.

Bazel Parkt - editie 15.

We sluiten deze Kijker af met een dankwoord voor de vele helpers en ook bezoekers uit onze vereniging. De 15de editie had niet het mooiste weer dat je kan bedenken, maar we kijken tevreden terug op deze editie ondanks enkele plensbuien. De reacties liegen er niet om en vragen om "meer van dat", de volgende jaren. Het bestuur gaat nu in een korte winterslaap om er dan weer volop in te vliegen. Bedankt iedereen!!



*Rekening nummer kwbbazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121*