



KIJKER 432
Februari 2021

KWB BAZEL

Kijker nr. 432– Februari 2021

Om toch met enig positief nieuws te beginnen, op het einde van de kortste maand van het jaar (met op 2 februari Lichtmis) krijgen we al 1u 45' langer licht! Dat licht hebben we allemaal broodnodig om onze noodzakelijke dosis vitamine D op te slagen en om onze weg nog te vinden in de pandemische doolhof van geboden, verboden, van hoop, wanhoop en ontgoocheling.

Op kantelmomenten in het leven, zoals het overlijden van iemand, is het echt moeilijk om zonder fysieke verbondenheid en aanwezigheid afscheid te moeten nemen van iemand.

Dat ondervonden sommigen van ons afgelopen maand.

Joris Vermeulen oud-Chiroleider en trouwe tapper van dienst op BazelPark is begin 2021 onverwacht overleden. Joris was geen KWB lid maar door zijn sociaal engagement en zijn job als loodgieter was hij gekend en geliefd door velen. De mooie Joris Tribute op Radio Barbier was een warm liefdevol de-kentje van fijne muziek en hartverwarmende herinneringen die toch zorgde voor enige troost bij de talrijke (>800!) luisteraars.

Ondanks het samenscholingsverbod en de moeilijke omstandigheden is de KWB Bazel er toch in geslaagd om de afgelopen maand 2 letterlijk zeer gesmaakte initiatieven te organiseren.

Ulrike de dochter van onze voorzitter organiseerde online een kooksessie met de grappige titel “Gekke groentjes met Ulrike”. Ik heb het van horen zeggen, want zelf was ik niet thuis op 21/01, het recept was zeer smakelijk en origineel en ook een bewijs dat je met de gepaste ingrediënten en kruiden echt lekker vegetarisch kunt koken. Een dikke merci aan Ulrike voor dit mooi initiatief.

1 uur 45 minuten langer

Komt er nog iets van of hoe zit het met die mannen en vrouwen van de KWB en hun “feestkabas”??? Na 2 keer uitstel was de derde keer scheepsrecht. Onze AperitiefKabas was een schot in de roos. Een lekkere fles Cava, olijven, sauciskes, kaasjes, koekjes, lekkere vleesjes...Ik ben al op menige recepties geweest waar er minder te boeffen was dan wat er allemaal in ons feestpakket zat.

De volgende activiteiten waar we noodgedwongen eerstkomend naar uitkijken zijn een “Bubbelsgewijze” griezeltocht in de krokusvakantie (zie verder in de kijker) en het ontbijt aan bed in maart. In afwachting van beterschap houden we ons recht met de boodschap van Martine Tanghe bij haar afscheid na een 42-jarige carrière bij de VRT: Hou vol, het komt allemaal goed!

Als afsluiter een poëtisch hersenspinsel
van Reneeke Pateeke Vermeulen uit Kruibeke

Een verplichte ophok
En een avondklok.
Geen carnavalbal
noch voetbal
Lege parochiezalen
En enkel eten afhalen.
Vergeet je handen niet
Te ontsmetten,
Alvorens in de winkel om kroketten!
Een pandemie, het is me wat.
Ik droomde laatst
Dat ik bij Roos pap,
Aan de stoof zat.

Agenda

Griezelen zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari

Ontbijt aan bed zondag 14 maart

Familienieuws.

We verwelkomen nieuw lid Rita 'D Eer die vroeger ook al lid bij onze KWB was.

Activiteitenbon geldig tot het einde van het jaar

In Raak januari kon iedereen een activiteitenbon vinden. Daarmee krijgen kwb-leden 5 euro korting op een activiteit van hun afdeling. Omdat de toekomst momenteel nog onzeker oogt, en we er zeker van willen zijn dat iedereen dit cadeau kan verzilveren, wordt de geldigheidsduur van de bon verlengd tot 31 december 2021. De bonnen blijven dezelfde.

Uiteraard zou het bijzonder jammer zijn als leden hun bon niet kunnen verzilveren omdat ze vergaten hem uit te knippen. **Dus: knip hem zeker uit!**

Aperitiefkabas 23 januari 2021 & digitaal ledenfeest 70 jaar KWB Bazel



Achter de schermen:

Geen echt feest in 2020, jammer maar begrijpelijk dat dit niet kon doorgaan. Geen aperitiefkabas op 12 november 2020 omwille van een provinciale coronamaatregel. Maar gelukkig mochten we in levende lijve ondervinden dat uitstel geen afstel is want eindelijk was er groen licht dat alles kon doorgaan op 23 januari 2021.



Ook achter de schermen:

Hoe graag we ook even “echt” met elkaar gebabbeld zouden hebben, eens “echt” samen het glas geklonken zouden hebben....het initiatief werd alleen maar positief en enthousiast onthaald.

Echt TOP jullie vereniging

Het deed deugd om zoveel toffe en enthousiaste dankwoorden te lezen op de sociale media, onze website en in onze mailbox zoals:

“70 jaar kwb. Proficiat! Met een geweldige aperitiefkabas. “

“Schoon! en een dikke bravo. Doe zo, nog maar wat verder.”

“Een grote proficiat aan het bestuur en alle wijkmeesters van KWB Bazel voor het organiseren van deze alternatieve 70 jaar bestaan viering en voor de werking van de afdeling in het algemeen. Ook bedankt voor de goedgevulde aperitiefkabaz!”

“Echt TOP jullie vereniging. Doe zo verder.“

“Dikke merci ze wijk meester en KWB.“

“Dank je KWB voor de lekkere box. We gaan ervan genieten.”

Dank jullie wel voor deze vele lieve woorden en wil je nog eens samen met ons klinken?

Neem dan zeker nog eens een kijkje op onze website: <http://www.kwbbazel.be/index.php/2021/01/23/schol/>



Toch nog griezelen, van zaterdag 13 februari om 13u00 tot en met zondag 21 februari

De griezeltocht zoals wij ze zagen (met een gezellige pint ervoor en een nog betere pint erna) hebben we moeten laten varen. Corona en zo. Je weet wel. De tocht is echter zo mooi in elkaar gestoken door de mensen van KWB nationaal dat we ze jullie absoluut willen aanbieden. Tijdens heel de krusvakantie, van zaterdag 13 februari om 13u00 tot en met zondag 21 februari kan je



vertrekken aan de poort van het kasteel in Bazel. Daar vind je een bord met een QR-code en wanneer je die met een smartphone scant weet je waar je naar toe moet. Inschrijven hoeft dus nu niet meer ...

Deze tocht is uitermate geschikt voor groepjes (kleine groepjes, Corona, je weet wel, bubbels) met kinderen. Er is zelfs een apart traject voor kinderen van minder dan 10 jaar of meer dan 10 jaar. Dus ouders en grootouders: wil je nog eens iets anders doen met de koters, Corona-veilig in de buitenlucht, laat dan deze kans niet schieten. Op je eigen moment, op je eigen tempo. De tocht is ongeveer 4 kilometer, dus perfect te doen, ook met de kleintjes. Het enige wat je moet hebben is een smartphone met een QR-lezer (de meeste recente smartphones hebben zelfs een QR-scanner in het fototoestel ingebouwd). Heb je info nodig over hoe je moet werken met zo'n QR-scanner, stuur dan een mail naar info@kwbbazel.be

PS: foto's insturen mag! Ook naar : info@kwbbazel.be

De volgende pagina is een stukje uit de raak van januari, waar de griezeltocht al voorbij is .



'Een superleuke activiteit om met het gezin te doen.'



'Ondanks het grijze weer was het een plezierige tocht met leuke opdrachten!'



'Het verhaal was prachtig geschreven en geweldig ingesproken. Je werd er helemaal door meegesleept.'



Ontbijt aan bed

In 2020 was het Ontbijt aan Bed de laatste KWB activiteit die volgens het jaarprogramma heeft plaatsgevonden. Op de valreep konden we de bestelde ontbijten nog aan huis bezorgen en dachten we nog dat het tegen september wel gekeerd zou zijn. Dat het helemaal anders is gelopen weten we ondertussen allemaal.

Binnenkort komt de werkgroep “Ontbijt aan Bed” terug samen voor editie 2021. We mikken op **zondag 14 maart 2021** om jullie als vanouds te vertroetelen met een heerlijk en gezond ontbijt zoals jullie dat van ons gewoon zijn. We blijven voorzichtig en houden enig voorbehoud maar het zou mooi zijn om met ons ontbijt de draad opnieuw op te nemen. Noteer alvast de datum in jullie kalender!

En neen dit is geen foto van het ontbijt maar wel nog maar eens van de heerlijke Aperitiefkabas



*Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121, 9150 Bazel*